



En Gårdapojkes nostalgipromenad.

Min promenad började i regel vid Dispensären på Stampgatan. Man kunde komma från Gamla (gamla) Ullevi eller med spårvagnen till Stampen. Promenaden gick utefter Fattighusån förbi Mariakyrkan mot Dämnet. Strax innan man kom fram till broarna gjorde man ett kort stopp vid den lilla gula kiosken som låg där, gick man in till den snälla farbrorn som gick under benämningen "Choklad-Jesus". Läste man då några psalmverser eller andliga böner med honom fick man som tack för gott uppförande någon godisbit eller tablettask.



Promenaden hemåt fortsatte över bron vid dämnet där ån delade sig och fortsatte som Gullbergsån mot Olskroken och Mölndalsån genom Gårda. Kanske man stannade till på bron och kastade i lite pinnar eller något för att se hur strömmen tog tag och sände iväg pinnarna till själva dammluckorna. Då kanske man kom på att tiden hade runnit iväg och det blev lite bråttom hem. Då blev det till att "gena" över Ceres-tomten, sedan var man hemma på Brusewitzgatan snabbt och behändigt. Om man nu ansåg sig att ha lite mer tid på sig valde man Dämmevägen till saluhallen på Rantorget, sneddade över denna och passerade Taxi stationen via "lekeplan" och så var man på mammas gata igen.



Dagen därpå var det oftast skoldag igen, då gick man återigen längs Rantorget förbi Molitors Järnhandel och den lilla "bensintappen" som fanns där. (där kunde man tanka moppen med oljeblandad bensin för 75 öre/l). Man korsade Dämmevägen och kom in på Spinnmästaregatan. Denna gata var en av de större affärsgatorna på Gårda. Här låg små butiker sida vid sida, skoaffärer, en ½ trappa ner låg kemikalieaffär, stallar för begravningshästar och längst bort huserade Johan på Gårda. När denna gata tog slut befann man sig på Drakegatan och här fanns en UNOX-tapp, Olssons cykelaffär och Gamla Gårdaskolan. Denna skola var

mitt mål, här började min utbildning i livets hårda skola och kampen med klockan hos Fröken Lillian Aurell. För övrigt enligt mitt tycke världens vackraste och snällaste fröken. När jag sedan kom upp i tredje klass blev det ändring på detta. Då var det den stränga magistern Iwar Ekenberg som tog hand om oss. Han var en riktig hårding, nyp i kinderna och drag i öronen hörde till vardagen om man inte skötte sig exemplariskt. De sista skolåren på Gamla Gårdaskolan gick vi i pojkklass, 36 grabbar, varav vi var 18 från Gårda och övriga 18 kom från det då nybyggda Kortedala. Det var 36 st 15-åriga grabbar i samma klassrum. Men det var inga problem för vår magister Sven Johannesson. Han var en tuffing, rättvis och bra, vi hade jätterespekt för honom. Min skolgång fick därför ett positivt slut med många fina minnen.

Så kom lördagen då var det till att hjälpa mamma efter skolan. Vi gick ofta till EPA i Olskroken och jag fick bära hem matkassarna. I höjd med Nysilverfabriken AURORA kunde man korsa järnvägen och komma över till Kobbarnas väg, sedan passerade man Lagerströmsplatsen och kom fram till Olskrokstorget med dess torghandel. Om man skött sig kunde man på söndagen få en hel krona i veckopeng.

Detta ekonomiska tillskott föranledde oftast ett besök på "kinne". Som biograf alternativ hade man Flamman, Östra Bio på Redbergsvägen eller Saga på Sofiagatan. Det var viktigt att vara bland de första i kön till biljettluckan. Biljettpriset var 75 öre och man ville helst sitta på s.k. "första plankan", så nära filmduken som möjligt. Resterande 25 öre spenderades på godis. När man väl kommit på plats vek man ihop biljetten så att den kunde användas till att vissla med. Det var OK fram tills ljuset släcktes och filmen började, följde man inte denna regel kom vaktmästaren i sin auktoritära uniform och informerade oss att om vi inte slutade föra oväsen avslutades filmen. Då blev det tyst.

Ja det finns åtskilliga minnen från uppväxten på vårt Gårda.



"Lyckliga gatan finns inte mer, den har försvunnit med hela kvarter."

Text; Tommy Å. Foto Kenneth. GGPF arkiv

Minnen från en Gårdaflicka.

Vill på detta sätt dela med mig några gamla foton och minnen från min mors uppväxt på Gårda.

Gårdaflissan **VIVAN** Norma Margareta Tengberg.

Min mor Vivan, föddes 1912. Hon växte upp hos sin farmor och farfar Alma och Karl-Alfred Tengberg, som bodde på Spinnmästaregatan 6 på Gårda.



Vivan med sin farmor och farfar.

Karl-Alfred arbetade som maskinist på Tapetfabriken Gårda. Han var även brandman på Gårdas Brandstation

och dessutom fastighetskötare.

De fick åtta egna barn. Alla barnen emigrerade till Amerika. Det var meningen att även min mamma Vivan också skulle emigrera, men hennes farmor Alma satte stopp för de planerna.

År 1912 bestämde sig Vivans far (min morfar) Gustav, att tillsammans med en kamrat (även han från Gårda) att de skulle resa till Amerika. Biljetter införskaffades, namnet på fartyget var Titanic. Emellertid ändrade sig Gustav, han ville vänta med att resa ytterligare ett par månader och byter därför biljett. Han kamrat åkte ensam på denna tragiska olycksresa.

Endast vid ett tillfälle har jag besökt Spinnmästaregatan det var i sällskap med mamma Vivan. Detta skedde strax innan huset skulle rivas, huset var utrymt. Mamma ville se huset där hon vuxit upp en sista gång. Vi parkerade vid en infart vid gaveln till ett vackert gult två vånings trähus. På den inre gården fanns det gula förråd och säkerligen "utedass".

Utmed husets långsida mot gatan, fanns en gräsmatta och planterade träd.

Mamma visade och berättade att deras lägenhet låg på husgaveln, andra våningen (minns inte om lägenheten vette mot gården eller ut mot gatan).

Hon hade kikat genom nyckelhålet till lägenheten och berättade att det såg precis likadant ut som förr".

Vid infarten växte ett körsbärsträd. Vivan tog med sig en kvist hem. Den ställdes på mitt rum och den blommade en sista gång, jag minns att det kändes vemodigt.

Troligtvis bestod lägenheten av ett rum och kök. Med en familj bestående av elva personer måste det varit trångt.



Örngränd foto 1918

Vivan berättade ofta om tiden på Gårda. Vissa episoder som mamma berättade minns jag

särskilt väl:

Hon gick i Gårdaskolan som låg nära hemmet. Lärarinnan var sträng. Vid ett tillfälle fick Vivan en örfil av lärarinnan. Detta hände på vintern och kamraterna gned den slagna kinden extra röd med snö.

Farmor Alma gick till skolan och gav lärarinnan en rejäl utskällning.

När det var syslöjd i skolan var det mycket viktigt, nästan tävling om att ha flest sydda saker med sig hem från syslöjden. Väl hemma jämförde mammorna, barnens arbeten.

Varje dag gick hon till sin farfar med lunchsmörgås. Alltid med samma pålägg, det var en speciell god leverkorv, som han tyckte mycket om.

En gång fick en tant som hade lägenhet i bottenplan sina nytvättade fönster nedstänkta av tanten i lägenheten ovanför.

Detta resulterade strax därpå att tanten på första våningen, öppnar dörren till grannen i lägenheten ovanför och slänger in en hel spann smutsvatten.

Mamma berättade också att hon tillsammans med sin bästa kamrat Stina, brukade klättra upp på utedassens tak, där satt de och krafsade som "råttor". Till deras förtjusning fick speciellt en av tanterna på gården, väldigt korta toabesök.

Som vuxen var det Gårda fotbollsklubb som intresserade många. Vivan mindes alla de spännande matcherna på Gamla Ullevi och även de roliga festerna. Hon kände de båda berömdheterna Svarte Filip och Gunnar Gren.

Text och bild; Barbro Westman.

Förtjänsttecken 2022.

Följande personer blev 2007medlemmar i *Föreningen Gamla Gärdarpojkar & Flickor*. De har varit medlemmar i 15 år och tilldelas föreningens förtjänsttecken.

Robert Gårdsmed
Göran Haglund
Hans-Ove Kruppke
Roger Svensson
Wilhelm Tuvenius
Tommy Åberg

Hotel ROYAL.

GGPF:s höstpromenad 15 september.



I strålende solsken samlades 13 nyfikna och förväntansfulla deltagare mitt i Göteborgs centrum utanför entrén till Hotel Royal. Detta hotell kan ståta med att vara Göteborgs äldsta hotell. Det tvistas om att Hotell Eggers ska vara äldst, men så är icke fallet. Hotell Royal öppnade 1852 och Hotell Eggers öppnade först 1859.

Ägaren Marcus Oddestad t.v. och hotellchefen Henrik Lind t.h. i bild välkomnade oss i receptionen där vi alla beundrade den vackra glasmålningen i taket och det fina kakelbelagda golvet.



Marcus och Henrik guidade oss runt på hotellet samtidigt

som de berättade om hotellets historia och dess olika ägare. C. A. Sundbeck ägde hotellet som då kallades för Resanderum. Handlanden C.G. Granberg köpte hotellet 1857 och döpte om det till Hotel Royal. Nästa ägare Johan A. Holmdahl gjorde den största renoveringen av hotellet.

Johan A. Holmdahl var en fattig bondson från Småland. Han kom till Göteborg och arbetade sig upp till en framgångsrik hotellägare. Han fick



chans att köpa hotellet 1876. Han lät rusta upp hotellet och glastaket lät han uppföra 1897.

Hotellet har fyra våningar och 76 rum. Samtliga rum är olika inredda. De smakfulla dekorationerna i rummen och på de allmänna platserna har ofta tema efter årstiden.

Marcus och Henrik berättade anekdoter och händelser om både gäster och personal i svunnen tid under vår rundvandring. De visade också vackra gamla tak stuckaturer som de hittade när ett innertak revs i ett av rummen för att få högre takhöjd. Det finns också en väggmålning i en av korridorerna utförd av en konstnärlig gäst som betalning för rummet då vederbörande saknade pengar. Tyvärr är målningen inte signerad.

Hotell Royal är unikt med att de har egen tvättstuga där de tvättar sin egen tvätt och även kan erbjuda denna service till gäster. Gästerna består till 60% av affärsresenärer. De flesta är stamgäster.

Hotellens affärsidé är "**Bra Frukost/Bra Rum/Bra Service**". Här förekommer inga halvfabrikat utan allt är hemlagat. Receptionen är öppen dygnet runt.

Efter vår rundvandring bjöd hotellet på kaffe och mycket god "hotellbakad" Toscakaka i hotellets frukostrum.

Det finns mer intressant att läsa på Hotell Royals hemsida, www.hotel-royal.com.

Ett stort tack till Marcus och Henrik för denna mycket intressanta och underhållande guidning.
Red. Kenneth.

Kallelse till årsmöte 2023!

Årsmöte.

Du kallas till föreningens årsmöte. i Nya Lundenskolans aula.

Onsdagen 22 Februari 2023 kl. 19.00.

Dagordning och årsmöteshandlingar kan rekvireras fr.o.m 7 februari av sekreteraren Kari Johansson via e-mail: kajo1948@gmail.com.
eller tel: 0701-489563.

Välkomna!

Styrelsen

Kalendarium för våren 2023.

Nu nalkas våren och med den hoppas vi att våra levnadskostnader ska stabiliseras på en vettig nivå. Men prio ett är i alla fall att det ska bli ordning på världen så vi kan lämna krig och konflikter bakom oss. Ibland kan man tro att vi lever i en sandlåda.

Vårens kalendarium traditionsenligt sista onsdagen i varje månad kl 19.00. Vi startar 25 januari och sista medlemsmötet blir 26 april.

Medlemsmöte onsdagen 25 januari.

Då kommer organisten David Carbe. Man kan säga han är en kopia av vår berömde pianist Robert Wells. Detta blir förmodligen en musikalisk upplevelse.

Medlemsmöte onsdagen 22 februari.

Viktigt möte, då har vi årsmöte. Se separat kallelse på sidan tre.

Medlemsmöte onsdagen 29 mars.

Då får vi besök av estradörerna från Trollhättan; Lars-Erik och Johan Frenberg. Dessa två herrar spelar och sjunger samtidigt som de sticker emellan med någon historia eller anekdot.

Medlemsmöte onsdagen 26 april.

Vid detta möte gästas vi av trubaduren Lennart Rönnblad som underhåller med sång och musik.

Vårpromenad/aktivitet i maj.

Under Maj månad planeras det för en vårpromenad/aktivitet. Vad som ligger på bordet är en promenad i Burgårdsparken med besök på Stora Katrinelund. Alternativet är sight-seeing tur med Paddan där vi åker upp i Sæveån mot SKF i Gamlestaden. Datum tid och vilket alternativ kommer att meddelas på vårt april möte.

Väl mött och hjärtligt välkomna/Styrelsen.

Avlidna medlemmar under 2022.

Under det gångna året har några av våra medlemmar tyvärr lämnat oss. Föreningen har sänt minnesgåva till deras minne:

	Medlem år	Avled
Göran "Sam" Samuelsson	2017	Febr.
Göran Svensson	2010	April
Gunnel Forsblad	1999	Juli

Vi skänker en extra minnestanke till dessa!

/Styrelsen.

Medlemsmötet 31 augusti 2022.

Vid höstens första medlemsmöte hade vi en anslutning av endast 19 medlemmar varav sex damer.

Som underhållare hade vi något så exklusivt som "ELVIS" från Falköping. Det var Charlie Granehed som gästade oss i sällskap med sin medhjälpare "Tommy Steele". I artikeln benämns han som "Elvis". Han drog igång sitt framträdande i lugn stil med den smäktande låten "Blue Hawaii". Berättade lite om Elvis historia. Att Elvis sålt över en miljard plattor,

spelat in över 1000 låtar och spelat i 31 filmer. Han var på 1960 talet en av de högst betalda stjärnorna c:a 1 milj. USD. per film. Han är ju välkänd och beundrad av de flesta av oss.

Som låt nummer två rockade han loss med den gamla

godingen "Blue Suede Shoes",

då började det rycka i benen på flera av oss. Denna följdes av ett pärlband av Elvis hits och sådana som inte blev några hits i Europa.: "Such An Easy Question". En av de populäraste låtarna var ju "Are You Lonesome Tonight?" med Elvis Presleys inspelade skrattversion,

"Angel", "Devil In The Sky", "In The Ghetto". Charlie avslutade sin mycket underhållande och nostalgiska show med "Falling In Love With You". I samtliga låtar som Charlie (Elvis) framförde kompletterade han med "ELVIS moves" d.v.s. perfekta typiska

benskakningar med tillhörande höftvickningar. En mycket underhållande "Elvis" show. Medhjälparen som skötte ljudanläggningen avslutade med det berömda citatet "**ELVIS HAS LEAVED THE BUILDING!**".

Kenneth.

Håkan Hellström bodde granne med Ullevi

Vår Göteborgsartist Håkan Hellström har starka kopplingar till området Gårda. Som bekant ligger

stadsdelen i i anslutning till Nya Ullevi, och det var här, på Ävägen 6, som Håkan bodde på fjärde våningen i en lägenhet på 25 kvm. Som av en händelse var det utsikt mot Ullevi.

Håkan Hellström bodde granne med Ullevi

Vår Göteborgsartist Håkan Hellström har starka kopplingar till området Gårda. Som bekant ligger



Foto: Krister Welin 1

I år är det 22 år sedan Håkan släppte sin debutskiva "Känn ingen sorg för mig Göteborg". Då hände något som vi nu, två decennier senare fått uppleva. Jag har en vän som är sångpedagog och hen har flertalet gånger bekräftat att Håkan sjunger falskt. Trots detta lyckas han fylla Nya Ullevi vid varje konsert till

bristningsgränsen. Varför?

Det konstnärliga utövandet är ett yrke och skall behandlas som det,

Här finns rätt och fel, bra och dåligt. Ändå

accepterar alla Håkans tusentals fans att han

sjunger falskt. Han har



accepterar alla Håkans tusentals fans att han

sjunger falskt. Han har

accepterar alla Håkans tusentals fans att han

sjunger falskt. Han har

accepterar alla Håkans tusentals fans att han

sjunger falskt. Han har

accepterar alla Håkans tusentals fans att han

sjunger falskt. Han har

accepterar alla Håkans tusentals fans att han

sjunger falskt. Han har

accepterar alla Håkans tusentals fans att han

sjunger falskt. Han har

accepterar alla Håkans tusentals fans att han

sjunger falskt. Han har

accepterar alla Håkans tusentals fans att han

sjunger falskt. Han har

accepterar alla Håkans tusentals fans att han

Foto: Ullis A. (en av 70.000)

publikrekord på Nya Ullevi 70.000 fans.

Vi premierar och uppmuntrar hans spruckna röst, hans otroligt bra texter och säregna utstrålning. Det är bara att inse hans storhet.

Sedan är det aldrig fel att han är GAISare!

Red: Krister W.

Jubilarer hösten 2022.

Sören Homgren	4 augusti 75 år
Marita Zetterlunds	20 augusti 75 år
Hans M. Carlsson	3 augusti 75 år
Kenny Alm	24 september 80 år
Kenneth Johnsson	3 november 75 år
Reidar Hermansson	13 november 85 år
Maj Carlström	14 november 75 år
Gerhard Andersson	18 november 90 år
Evan Hellström	19 november 90 år
Bengt Wahlström	7 december 85 år
Göran Haglund	7 december 85 år
Bertil Ljungdahl	23 december 85 år

Dessa jubilarer GRATULERAS i efterskott!

/Styrelsen.

Medlemsmötet 28 september 2022.

Göteborgsvarvens Historia.

Till septembermötet kom Kjell Frisk från Göteborgs Varvshistoriska Förening och berättade om skeppsvarven i Göteborg och dess storhetstid.

Göteborgs Varvshistoriska Förening bildades 1986.

Den stora varvsepoken i Göteborg startade 1841 med att man byggde fartyg av plåt på Alexander



Kjell Frisk

Keillers Mek. Verkstad på Badhusgatan. Lindholmens Varv startade 1845, därefter startade Eriksbergs Mek. Verkstad.

Alexander Keiller ville bygga en slip på Badhusgatan, detta avlogs av staden. Han köpte då mark på andra

sidan älven och byggde där ett nytt varv med slip. Detta varv blev Göteborgs Mek. Verkstad och fick senare namnet Götaverken. Skeppsvarvet Lundby Mekaniska bildades 1950. Vi har även Gotenius Varv som är ett reparationsvarv och har sin verksamhet på Ringön. Det är egentligen det enda varvet som finns kvar i Göteborg.

Kjell Ring berättade att Direktör Keillers skrivbord var med från början till slutet. det har varit VD:ns skrivbord från 1850 fram till nedläggningen 1977.

Föreningen har kvar brevpapper från Göteborgs Mekaniska Verkstads tid. Dessa används idag som bl.a. tackbrev till donatorer.

Keillers Mek. byggde inte bara fartyg. Saluhallen byggdes 1867 av varvet På gjuteriet tillverkades bl.a. de idag försvunna s.k. "pisskurerna". Dammsugaren på Tjolöholms Slott tillverkades av varvet.

I Sverige finns det c:a 1000 broar som är tillverkade av varven i Göteborg. Även järnvägsagnar fram till början på 1900 talet, då flyttades denna tillverkning till Kockums i Malmö. Under 1930-talet tillverkades och monterades flygplan på Götaverken.

Den huvudsakliga produktionen var nybyggnad av fartyg och fartygs maskiner (Götaverken Motor) och ångpannor. Tillverkningen av egna fartygsmotorer pågick från 1950 talet och lades ner under 1980 talet. Idag tillverkas ångpannor av Wärtsilä.

Arbetsförhållandena på varven runt sekelskiftet 18/1900 talet var tuffa. Förtjänsten 1872 var c:a 500:-/år . De största problemen var arbetsmiljön och arbetstiden. 69 timmars arbetsvecka.

Den största fartygsserien som byggdes på Göteborgs varven var 409.000 dwt. På det nya Arendalsvarvet var den stora produkten Offshore plattformar. När Götaverken Arendal byggdes fick Götaverken namnet Cityvarvet och blev ett rent reparationsvarv.



Det sista nybygget i Sverige var isbrytaren Oden och denna byggdes 1989 på

Arendalsvarvet.

Som avslutning berättade Kjell att det fanns en typisk Göteborgsk benämningssanda på Arendal. Som exempel. Det stora kontorshuset kallades för "**Bårhuset**"; Där vilar över 1000 varvsanställda. Den fullt utrustade sjukvårdsavdelningen. Gick under namnet "**Charken**". Personalavdelningen fick under nedläggningstiden benämningen "**Sparken**". Till sist Arendals konferens- och rekreationsanläggning som heter "**Arken**".

Det blev därför "Bårhuset", "Charken", "Sparken" och Arken.

Tack till Kjell Ring på Göteborgs Varvsförening för ett mycket intressant och fängslande föredrag om Göteborgsvarvens storhetstid.

Kenneth.

Nya medlemmar!

Vid vårt medlemsmöte 28 September var vi 28 medlemmar varav 6 flickor.

Vi hade också tillfälle att välja in tre nya medlemmar i vår förening.

Anne Åberg, Doris Suveholt-Niklasson och Sten-Ove Niklasson.

Vi hälsar vår tre nya medlemmar Välkomna i vår förening.

Styrelsen.

MEDLEMSAVGIFTEN.

Gamla 2022 hör nu till historien. Nu ligger 2023 vidöppet för oss med nya möjligheter. Men med ingången i ett nytt år innebär detta också att det är dags att förnya medlemskapet i vår förening. Medlemsavgiften för 2023 är oförändrad även i år. Minst **200 kronor**.

Givetvis är en extra slant alltid välkommen som underlättar föreningens verksamhet. Miniavgiften på 200 kronor är naturligtvis lika viktig och välkommen.

Summan kan betalas till förenings konto:

Plusgirot 42 55 82-4.

Enligt våra "Seder och bruk" ska avgiften vara föreningen tillhanda senast sista februari.

/Kassören.

Efter 60 år träffades de här fotbollskillarna igen!

Här är det bara fotbollen som saknas! Vi var fem fotbollsgrabbar som återförenades i en nostalgiträff en vacker julidag 2022. Detta ägde rum hemma hos Kurt Samuelsson i Nödinge.



Bildtext: Gert Åsman, Krister Welin, Kurt Samuelsson, Göran Samuelsson och Gunno Larsson .

Det blev av naturliga skäl mycket historier om våra insatser på fotbollsplanen. Kurts fru Karola bjöd på kaffe med dopp och vi hade väldigt trevligt. Det var många fina minnen från tiden i Redbergets IF. Dagen avslutades med att Karola förevigade träffen med denna fina lagbild innan vi lämnade Götaälvdalen.

/Krister Welin

GÅRD A FOLKET

Till våra medlemmar och läsare vill vi meddela:

Detta nummer av **GÅRD A FOLKET** som Du nu håller i din hand är det sista numret som utges av den nuvarande redaktionen.

Detta innebär att om vårt medlemsblad ska leva vidare krävs en ny redaktion som tar vid.

Vi hoppas att det i vår förening finns någon eller några som är intresserade av att driva tidningen vidare.

I så fall meddela styrelsen så fort som möjligt.

Vi i redaktionen tackar våra läsare för den positivitet, uppskattning och de bidrag som vi fått under de år vi har jobbat med tidningen. Det har varit mycket trevligt och intressant, men allting kommer till "vägs ände" och tiden räcker inte alltid till.

Ett stort tack från

Kenneth och Krister.

Det fanns arbete för polisen även 1913.

När jag tittade i gamla papper och foto från mina föräldrar fann jag detta meddelande.



Hur det lyckades för Detektivpolisen är okänt.
Bidrag från Barbro Westman.

Medlemsmötet 26 oktober 2022.

Detta oktobermöte lockade glädjande nog ovanligt många medlemmar. Det kom 39 personer varav 17 damer. Dessa 39 deltagare inkluderade nya medlemsaspiranter, fem damer och en herre. Mycket positivt.

I sedvanlig ordning hälsade ordföranden samtliga välkomna. Efter lite allmänt mingel och gott tjt presenterades vår för kvällen gästande entertainer. Se nedan,

”Ring så spelar jag!”

Entertainern Bengt Åkerberg spelade och sjöng bl.a. gamla bekanta och populära dansbandslåtar som vi minns från 60 och 70-talen.

Underhållningen inleddes med ”Willkommen” från musicalen ”Cabaret” som just nu visas på Operan.

Därefter presenterades ett pärlband av gamla s.k. hitlåtar och ”örhängen”. Det förekom ett och annat avbrott i musicerandet då Bengt berättade någon anekdot från sitt liv. Bl.a. att han varit stavhopsdomare. Han har vår världsmästare Armand Duplantis som sin idol. Av honom har han lärt sig hur man hälsar och tackar sin publik på ett chevalereskt manér.

På 70-talet bodde han på Ellös, han erbjöds att delta i en Bohuslänsk turné med Gunnar Wiklund. I samband med den infon spelade och sjunga han den då populära låten ”Tala närmre i telefon”. Även låtar från Vikingarnas repertoar bjöds det på, vid framförandet av ”Leende guldbruna ögon” låg det nära till hands att det började spritta i benen på mötesdeltagarna.



Efter en stund drog han på sig dragspelet och spelade låtar av Benny Andersson och Lasse Dahlqvist. Publiken sjöng då med i de välkända texterna, det blev t.o.m. lite

”gung-gung” vid borden. Bengt berättade även att han spelat i ett flertal dansband i Göteborgsområdet bl.a. med det på 60-talet mycket populära bandet ”Curt Borkman and the Quartones”. Men Bengts favoritlåt är dock ”Still” med Emilie Ford. En mycket underhållande och uppskattad mix av 60-70 tal, dansband, sjömansvisor, Rock’n Roll och Sven Ingvars. Bengt avslutade sitt framträdande med den gamla Vera Lynn låten ”We will meet again” uppblandad med svenska versionen ”Vi möts igen”.
/Kenneth.

Göteborgs Stadsdelsföreningar.

Under september var det möte med Göteborgs Stadsdelsföreningar. I år var det Gamla Lindholmspojkar som hade värdskapet. Eva och Tommy deltog i mötet.

Av Göteborgs Stadsdelsföreningar var det 13 föreningar som deltog i mötet. Det framkom att de flesta föreningarna brottades med samma problem med att värva nya medlemmar. Medelåldern är ganska hög. Medlemsavgifterna ligger på c:a 200:-/år.

Antalet medlemmar är mellan 150 – 200 personer. Många av stadsdelarna har endast pojkar som medlemmar. Ett fåtal stadsdelsföreningar i Göteborg har kvinnliga medlemmar om man ska döma till föreningarnas namn.

Ewa

Medlemsmötet 30 november 2022.

Höstens sista medlemsmöte lockade 32 medlemmar. Efter att våra medlemmar tagit plats och haft en del ”göttjtjt” begärde ordföranden ordet och hälsade alla välkomna till mötet. Samtidigt som han presenterade kvällens föredragshållare Ann Svenberg.

”Hallå! va' sa'du?”

Ann Svenberg från Hörselskadades förening pratade om vikten av att höra bra. Man tappar ju mycket av den sociala gemenskapen, ord försvinner. Hjärnan fungerar sämre, den slutar lagra information i långtidsminnet om man inte hör så bra.



För många av oss kan det vara svårt att erkänna att man inte hör lika bra som tidigare.

Ann uppmanade dem att söka hjälp om hörseln blivit sämre. Det finns hjälp att få. Bor du i Västra Götaland är eventuell hörapparat

kostnadsfri.

Man kan vända sig till sin vårdcentral för att få hjälp med remiss till hörselmottagning eller skriva egen remiss.

Vi tackar Ann för en mycket informativ och intressant föreläsning.

Efter Anns information var det lottdragning samtidigt som det serverades jullandgång med julmust/vatten till. Därefter blev det kaffe och pepparkaka. Det var ju nära jul och sista medlemsmötet för året.

/Ann-Britt och Stig

Viktig information!

Inför årsmötet i februari. Vill vi påminna Er medlemmar att det vid det senarelagda årsmötet 1 september 2021 meddelades att 4 av styrelseledamöterna anmält sin avgång.

Vår valberedning fick ingen respons när de sökte kandidater till ny styrelse för resterande tiden 2021 och 2022. Den sittande styrelsen accepterade då att sitta kvar fram till kommande årsmöte 2023.

Sedan september 2021 har styrelsen bestått av endast 5 ledamöter och inga suppleanter. Detta för att föreningens verksamhet skulle kunna fortsätta. Enligt våra stadgar ska styrelsen bestå av 7 ordinarie ledamöter plus 2 suppleanter. **Nu är det av största vikt för vår förening att finna kandidater som är villiga att ställa upp och bilda en ny styrelse. Vad föreningen behöver är 6 ordinarie ledamöter (sittande kassör sitter fram till årsmötet 2024) plus 2 suppleanter.**

För vår förenings fortsatta överlevnad behövs nya friska krafter i styrelsen. Vi hoppas att Ni är många som vill hjälpas åt med detta. Tag kontakt med vår valberedning.

Valberedning:

Hans Carlsson 0708-429133

Dennitz Fredriksson 0705-941076

Sven Persson 0706-358592

Vi tackar på förhand för Ditt intresse och engagemang!
Styrelsen.

Tack alla Ni som under 2022 har hjälpt till med reportage och bilder till vår tidning såväl som för extra bidrag till föreningen. Detta är mycket välkommet och kommer väl till nytta. Fortsätt gärna med det.

/Styrelsen.

Medlemsbladet **GÅRDAFOLKET** för

Föreningen Gamla Gårdapojkar & Flickor:

Adress: Fabriksgatan 38 – 42
4212 51 Göteborg

Redaktion: Kenneth Johnsson
Tel: 0702-213773

e-mail. Johnsson.ke@outlook.com

Krister Welin

Tel; 0760-338543

e-mail: kristerwelin@hotmail.com

Berzelii Begravningar.

Wadmansgatan 12.

417 53 Göteborg. www.berzelii.nu

Detta företag har möjliggjort tryckningen av denna utgåva av vår medlemstidning.

Vi är mycket tacksamma och riktar ett stort tack för denna sponsring.

/Redaktionen.

Vi önskar alla en trevlig vår och en skön sommar med härliga kvällar.



En sommarkväll vid sjön Vristulven utanför Timmersdala i Skaraborg. Här lägrar sig lugnet till knastret av en brasa och ropet från storlommen ute på sjön.

/Kenneth.

Något att tänka på!

*"Alla djur, utom människan,
Vet att livets huvudsakliga mening är att njuta av det".*

Citat från: Samuel Butler.

Sköt om Er och var rädda om varandra. Vi får hoppas det ska bli ordning på världen under 2023. Förutsättningen är ju att vissa personer kommer till insikt om vilken dårskap de sysslar med. De verkar tro att vi lever på medeltiden, välkommen till 2000-talet.

/Styrelsen